



HET BOSHUIS NIEUWS

***Er is moed voor nodig
om te beginnen,
het gezicht van aarde
hoopvol te vinden,
de ochtend
een gelegenheid.***

Jan Emmens

uit: Een hond van Pavlov, 1969



Er is moed nodig!

Aan moed en energie voor nieuwe initiatieven heeft het in Klarenbeek nooit ontbroken. Het Boshuis is daar misschien nog het beste voorbeeld van. Acht jaar geleden ging de Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Klarenbeek moedig en tegelijkertijd vol vertrouwen van start, dankzij de steun en inzet van alle inwoners van Klarenbeek en velen daarbuiten. De uitdaging was toen: hoe maken we van deze bijzondere kerk een gebouw met een sociale en culturele functie - een plek waar iedereen welkom is om iets te vieren, om afscheid te nemen, om te zingen, muziek te maken, elkaar te ontmoeten.



In de loop van de jaren zijn er nieuwe uitdagingen bij gekomen. Door grote investeringen in de duurzaamheid van het gebouw is er nu een extra spannende fase aangebroken. De plaatsing van zonnepanelen en stralingspanelen is op dit moment in voorbereiding. Zo proberen we dit mooie monument te bewaren voor onszelf en onze kinderen en kleinkinderen.

Met onze moed, hoop en energie en uw steun moet het lukken!

Bestuursvrijwilliger gezocht



Met de enorme financiële uitdagingen waar Het Boshuis voor staat, zijn we extra blij met onze penningmeester, Theo Mulder. Dankzij hem loopt de financiële administratie op rolletjes. Door omstandigheden moet Theo het bestuur echter per 1 maart 2024 vaarwel zeggen. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Hebt u wat administratieve vaardigheden of zin om u daarin te ontwikkelen? En vindt u het leuk om mee te denken over de toekomst van Het Boshuis? Wij horen graag van u!

Wilt u meer weten? Mail dan naar secretaris@hetboshuisklarenbeek.nl.

Barre fietstocht met pannenkoek



We hadden een zonnetje besteld en mooi fietsweer, maar jammer genoeg hadden de weergoden die bestelling niet goed doorgekregen... Toch stapten meer dan 170 mensen nog op de fiets om regen en wind te trotseren. Gelijk hadden ze, want die overheerlijke pannenkoek na afloop maakte natuurlijk alles

goed! Het werd een gezellige dag, met gezellige muziek van het duo Dijon. Formule1-liefhebbers onder de fietsers konden troost putten uit een verregend Zandvoort. Kortom, de pannenkoekenfietstocht was met hulp van ruim 45 (!) vrijwilligers een geweldig succes en opnieuw voor herhaling vatbaar. Dank voor uw komst en tot volgend jaar!

Er zit leven in



Na een rustig begin van het jaar zijn de activiteiten in Het Boshuis gelukkig weer goed op gang gekomen. Dat is fijn, want alleen zo kunnen we blijven bestaan.

Mooi vinden we het vooral dat we een steeds grotere diversiteit aan groepen in Het Boshuis welkom mogen heten. Koren en muziekgroepen gebruiken De Kastanje graag voor hun concerten.

De akoestiek en de faciliteiten zijn uitstekend, en - zo horen wij vaak - de vrijwilligers zijn zeer vriendelijk en behulpzaam.

Het Boshuis mag dan geen kerk meer zijn, toch blijft er ook ruimte voor vieringen van verschillende religieuze gezindten. Naast de katholieke geloofsgemeenschap maakt momenteel ook een christelijk Eitrees kerkgenootschap regelmatig gebruik van onze ruimtes. Fijn om ook hen te mogen verwelkomen. En natuurlijk zal er in december weer op verschillende manieren kerst worden gevierd.

Ook andere groepen weten de weg naar Het Boshuis te vinden. Zo kwam er een grote groep Gelderse tuinliefhebbers naar Het Boshuis voor een gezellige dag, met een lezing over Gelderse landgoederen en een rondleiding door het park en de moestuin van Landgoed Klarenbeek. En een groep Klarenbekers bedacht dat het fijn zou zijn om elkaar regelmatig onder het genot van een drankje te ontmoeten en Het Boshuis af en toe voor een paar uurtjes om te dopen in het Proathuis.

Kortom, Het Boshuis leeft, binnen en buiten Klarenbeek. Een mooie ontwikkeling!

Het Boshuis Nieuws nu alleen nog digitaal



Zoals u hebt kunnen lezen in de mailing die enige tijd geleden huis-aan-huis is bezorgd, zijn we nu volledig overgestapt op een digitale nieuwsbrief. Zo kunnen we u makkelijker regelmatig op de hoogte houden.

Bent u nog niet ingeschreven voor Het Boshuis Nieuws? U kunt zich aanmelden via de [website](#).

Uw steun telt



In en rond Het Boshuis gebeuren veel dingen die de moeite waard zijn. De veelzijdigheid van de zalen leidt tot een gevarieerd gebruik, bij concerten, bijeenkomsten, (koo)repetities en vergaderingen. Daarnaast biedt Het Boshuis ruimte voor vieringen, uitvaarten en

huwelijksinzegeningen. Het is duidelijk dat Het Boshuis een belangrijke functie vervult voor Klarenbeek en wijde omgeving.

Onze vrijwilligers werken hard aan het onderhoud en de verduurzaming van het gebouw. Daar is geld voor nodig. We zijn dan ook erg blij met uw steun.

Mocht u een extraatje kunnen missen, ieder bedrag, groot of klein, is zeer welkom. Informatie hierover vindt u op de [website](#). Zo blijft Het Boshuis, ook in de toekomst, gedragen door de [gemeenschap](#).

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u antsjewijngaard@gmail.com toe aan uw adresboek.

